

**9 september 2022**

## **Opening Pastoraal jaar 11 september**

Zondag 11 september zal het nieuwe pastorale jaar geopend worden in de Mariakerk tijdens de viering om 10.30 uur. Muzikale ondersteuning wordt geboden door het koor Cantiqua. Tijdens deze viering zal het pastorale team zich ook aan u voorstellen en we zijn blij dat er aanvulling van het team is gevonden in de persoon van Marcel van der Maeden die per 1 oktober a.s. zal starten als pastor binnen onze parochie.

In de eerstvolgende Mooi Meegenomen zal Marcel zich uitgebreid aan u voorstellen.

## **Begraafplaats Zellerstraat**



Enmaal per 5 jaar worden er graven geruimd op de begraafplaats waarvan de grafrechten zijn verlopen. Nabestaanden hebben aangegeven dat het graf dan geruimd mag worden.

De verwachting is dat vanaf medio september men met de werkzaamheden zal starten. Dit zal enige onrust op de begraafplaats tot gevolg hebben. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

## **Vredeslezing 2022: Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin over "Vrede en recht"**

Op woensdag 21 september, om 20.00 uur, zal Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin in de Pauluszaal van de Petrus en Pauluskerk een lezing geven over Vrede en recht. Hij gaat hierbij in op een vraagstuk dat door de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne dramatisch actueel is geworden: kan het recht vrede bewerkstelligen?

In zijn lezing wordt inzicht gegeven in de omstandigheden waaronder het recht in onze wereld tot een motor kan worden van vrede. In zijn lezing zal Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin ook ingaan op de rol van politieke ideologieën. In bepaalde gevallen kunnen juist die ideologieën het handhaven van rechtsnormen in de weg staan. Daarom is het ook wegens de huidige oorlog in Oekraïne belangrijk om een oproep te doen om waakzaam te zijn tegenover de aantasting van het democratische en rechtsstatelijke karakter van de Europese Unie en haar lidstaten. Een aantasting die vaak van binnenuit plaatsvindt.

Nationaal en internationaal kan het recht een tegenwicht bieden tegen opportunistische machtspolitiek die groepen mensen tegenover elkaar zet of die delen van de samenleving buiten het recht plaatst. Aan het dichterbij brengen van vrede kan het internationale recht een cruciale bijdrage leveren, mits de waarde daarvan voldoende wordt onderkend.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de lezing bij te wonen.

Locatie: Pauluszaal, Petrus en Pauluskerk

Datum: 21 september 2022

Tijd: 20.00 uur

## **Vrijwilligers gezocht Stichting 'Peerke Donders'.**

Onze norbertijnenparochie en 'Peerke Donders' zijn, samen met het Ronde Tafelhuis, nauw met elkaar verbonden. Een unieke relatie! Wij zoeken nu een paar vrijwilligers voor het Peerke Donderspaviljoen. Heb je nog wat tijd over en ben je ook betrokken bij Peerke Donders? Dan ben jij misschien wel degene die we zoeken!

In het paviljoen komen allerlei groepen op bezoek: scholieren, familiereünies, toeristen, maar ook Zonnebloem dagjesmensen, religieuzen en pelgrims. In het Museum voor Naastenliefde maken zij kennis met een vaste expositie over het leven en werk van 'onze' Tilburgse zalige Peerke Donders. Daarnaast is er ongeveer twee keer per jaar een wisselende tentoonstelling dat verband houdt met de werken van barmhartigheid of met de locatie die op de een of andere manier te koppelen is aan Peerke.

We zoeken een gastvrouw/-heer die mee aan wil pakken bij de ontvangst en rondleidingen in het paviljoen. Vanzelfsprekend gaat daar een gedegen interne training aan vooraf. Jouw inbreng is vooral belangstelling voor het onderwerp en een duidelijke presentatiestijl. Kennis van andere talen is mooi meegenomen.

Het museum is voor het publiek open op woensdag- en zondagmiddag van 13.00 – 17.00 uur. Op die middagen is het soms druk, maar ook wel eens heel rustig. Rondleidingen voor groepen op andere dagen of openingstijden gaan op basis van beschikbaarheid van een gids en van de locatie. Wij zoeken iemand die hier flexibel mee om kan gaan.

Als je meer wilt weten neem dan gerust contact op met Esther Becx, de coördinator van het Paviljoen. Esther is te bereiken per mail: [info@peerkedonders.nl](mailto:info@peerkedonders.nl), maar natuurlijk ook telefonisch: 06 11 80 70 40. Het parochiebestuur beveelt deze oproep van harte aan vanuit de gedachte: het geheel (parochie, Peerke Donders en Ronde Tafelhuis) is meer dan de som van de afzonderlijke delen!

Peter Liebregts secretaris parochiebestuur.