

# Goede Vrijdag 2 april 2021

“de pijn van de wereld”

## Opening

Themastelling

Vandaag, op Goede Vrijdag, staan we stil bij het lijden van onze Heer Jezus Christus: hoe Hij de weg gegaan is tot het uiterste toe en bereid was om voor ons te sterven. Hij is niet halverwege omgekeerd, maar heel de weg gegaan. Hij is trouw gebleven aan de opdracht waar Hij voor stond en Hij heeft de beker gedronken, tot de bodem toe. Wij gedenken Hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien. Hij is het toonbeeld van de mens die de consequenties van zijn levenswijze onder ogen durfde te zien, die van geen wijken wilde weten, zelfs niet met zijn eigen dood voor ogen. Kunnen wij Hem daarin volgen? Wie zal het zeggen...

Niet alleen bij het lijden van Christus staan wij stil. In onze wereld zijn er veel mensen die weten wat het is om pijn te lijden, verdriet te hebben. De media vertellen ons dagelijks over het lijden dichtbij en ver weg. Al dit leed raakt ook ons. Zo vieren wij in dit uur Goede Vrijdag, met eerbied en mededogen voor het lijden van Christus en voor het lijden van mensen in onze wereld.

## Gebed

God, de dood die als een erfenis van de eerste zonde was overgegaan op heel het nageslacht, hebt Gij teniet gedaan door het lijden en sterven van Christus, uw Zoon, onze Heer. Wij bidden U: maak ons gelijkvorming aan Hem: dat wij, die van nature het beeld van de aardse mens in ons gedragen hebben, door uw heiligende genade het beeld mogen dragen van de hemelse mens: Christus onze Heer. Amen.

## Het eerste woord

Als je niet, niet méér, gelooft dat God ingrijpt, kun je dan nog wel tot hem bidden? Als hij niet ingrijpt, of subtieler gezegd, als hij niets dóét, niets terugzegt, nooit – o grote zwijger, eeuwige verte die als leegte voelt, besta je nu wel of niet?

Ik weet van horen zeggen: je hebt ons vrij gemaakt, geschapen om voor elkaar goed te zijn, zo goed als God, je hebt ons geschapen om deze aarde bewoonbaar te maken, om te leven en te doen leven, niet om te moorden. Je hebt je naam over ons uitgeroepen en gezegd ‘ga’ en ‘leef wat je kunt’, en sindsdien wacht je, zwijgend, vol hoop, máár zwijgend, luisterend; je hoort, ziet, je waakt – maar hoe dan?

## **Lied: "Blijf mij na en waak met mij"**

### **Het tweede woord**

Deze God waakt over ons in zijn woord.

Hij is met ons in dat woord 'niet moorden, doe leven'.

Hij verschijnt ons in zijn woorden over zaveloze liefde en ontferming.

Die God die ons laat vragen: waar is je broer, en je zusje, wat doe je met al die vreemdelingen die naar jullie toe komen, haveloos, zet je ze weer het land uit? Zonder pardon, zelfs als ze al jaren bij je wonen, en in je samenleving zijn geïntegreerd? Waar sta je zelf, aan wiens kant?

Heldere vragen, ingrijpende vragen; ingrijpend in je bestaan. Vragen van God aan jou – hij 'doet' dus toch iets met je, stoot je wakker. Hij roept? Werkt op je in? Het meeste van wat in ons voorbedenboek geschreven staat, is uitgelokt en opgeroepen door die heldere goddelijke vragen.

### **Het derde woord**

Het is stil.

Het is voorbij.

Geen adem meer, geen leven, geen bloed, geen warmte.

Verlies.

Donker.

Dood.

Achtergelaten op een strand.

Ook zij is een kind geschapen naar zijn beeld en gelijkenis

Hij had Zijn zoon geweest kunnen zijn.

En de wereld lijkt door te gaan kijkt haast niet meer op

Jouw kind?

## **Lied: "In manus tuas Pater"**

### **Het vierde woord:**

V: Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats heet, in het Hebreeuws Gôlgota. Daar sloegen zij Hem aan het kruis, en met Hem nog twee anderen, aan elke kant een en Jezus in het midden. Pilatus had ook een opschrift laten maken en op het kruis doen aanbrengen. Het luidde: Jezus, de Nazoreeër, de koning van de Joden. Vele Joden lazen dit opschrift, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd lag dicht bij de stad. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. De hogepriesters van de Joden nu zeiden tot Pilatus:

A: 'Ge moest er niet op zetten: "de koning van de Joden", maar: "Hij heeft gezegd: Ik ben de koning van de Joden". '

V: Pilatus antwoordde:

A: 'Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.'

V: Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en deelden ze in vieren; voor iedere soldaat een deel. Ze namen ook de lijfrok die echter zonder naad was, aan één stuk geweven van bovenaf. Daarom zeiden ze tot elkaar:

A: 'Laten we die niet scheuren maar erom loten wie hem krijgt.'

V: Aldus moest de Schrift vervuld worden: Zij verdeelden mijn kleren onder elkaar en dobbelden om mijn gewaad.

Terwijl de soldaten hiermee bezig waren stonden bij Jezus' kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad zei Hij tot zijn moeder:

J: 'Vrouw, zie daar uw zoon.'

V: Vervolgens zei Hij tot de leerling:

J: 'Zie daar uw moeder.'

V: En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.

Hierna, wetend dat nu alles was volbracht zei Jezus, opdat de Schrift vervuld zou worden:

J: 'Ik heb dorst.'

V: Er stond daar een kruik vol zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij:

J: 'Het is volbracht.'

V: Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest.

## **Lied: "Ave verum"**

### **Een stil woord**

Ik heb u uit Egypte weggeroepen.

Gij hebt geroepen: 'aan het kruis met Hem'.

Ik heb voor u het water uit de rots doen stromen.  
Gij hebt Mij gal en azijn te drinken gegeven.

Ik heb om uwentwil uw vijanden geslagen, maar  
gij hebt Mij geselsd en gehoond.

Ik heb u groot gemaakt, met heerlijkheid gekroond, maar  
gij hebt Mij een doornenkroon gevlochten.

Wat had Ik nog meer voor u moeten doen?

Ik heb u binnen gevoerd in mijn land, in mijn vrede.

Maar gij, gij hebt uw Redder aan het kruis geslagen.

## **Gebed**

Barmhartige God,  
Gij die het verdriet kent van mensen die rouwen  
om de dood van iemand van wie ze veel hielden,  
Gij doorgrondt hart en nieren,  
Gij weet toch wat in mensen omgaat?  
Wees nabij aan ieder die een dierbare verloor.  
Geef hun de kracht om verder te leven.  
Dat zij uw liefde en trouw mogen  
ervaren in barmhartige mensen om hen  
heen.  
O God, wees nabij! Amen.

Kruishulde

## **Lied: "Blijf bij ons Heer**

### **Het vijfde woord**

ik geloof tegen het absurde in; ik geef dat absurde niet het laatste woord.  
Ik geloof dat een nieuw begin kan dagen. Vandaag nog misschien, morgen  
misschien, overmorgen. Ik wil dat, met de moed der wanhoop. De moed  
der wanhoop is ook hoop.

Wij komen hier om vertroosting te vinden. Ik weet niet wat ieder van ons  
overkomt, overkomen is, overkomen zal. Niets weten we. Maar we komen  
ook om ' vertroosting bij voorbaat': dat wij staande blijven in de  
beproeving.

stilte