

6 maart '21

vertaling: H. Oosterhuis

Psalm 18

In zulke angstdromen gevangen schreeuwde ik "God sta mij bij".
En in zijn Troonzaal stonden mijn kreten voor zijn aangezicht,
Hij zag en hoorde.